



cultuur creativiteit communicatie

Aan het Stadsplein kun je vanaf september terecht voor alle vormen van cultuur, creativiteit en communicatie. Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en de Kunstuitleen Amstelveen gaan namelijk fuseren!

D'Door het bundelen van onze krachten hopen we groter en sterker te worden', zo legt de nieuwe directeur Marcel Jansen (voorheen directeur van Muziek- en Dansschool Amstelveen) uit. 'We gaan deze drie grote en gevestigde namen in Amstelveen dichterbij elkaar brengen, om de klant beter te bedienen.'

Fusie

De drie samengevoegde stichtingen zijn al een aantal jaar met elkaar in contact. 'We kwamen tot de conclusie dat we alle drie hetzelfde willen. Iedereen - met welke afkomst dan ook - in staat stellen om iets met kunst, muziek en taal te doen', zo zegt Marcel. 'Na de verhuizing van de Kunstuitleen (mei 2016 red.) naar het pand waar zowel de Muziek- en Dansschool als de Volksuniversiteit al gevestigd waren, was het makkelijk. We wonen al samen, we kunnen nu ook wel gaan trouwen.'

Kwaliteit

Door samen te werken zal de kwaliteit van de instelling omhoog gaan, zo legt Marcel uit. 'Het is voor drie losse stichtingen bijvoorbeeld kostbaar om te investeren in digitalisering. En dat terwijl het in deze tijd écht belangrijk is.' Daarnaast gaan de teams achter de schermen samenwerken, waardoor er meer

kan worden bereikt. 'Hierdoor zullen we gaan groeien', aldus Marcel.

Grenzen

De grenzen binnen deze vernieuwde culturele instelling zullen door een volledige samenwerking vervagen. 'We gaan cross-overs realiseren. Denk aan een gitaaravond voor de Spaanse les. We gaan een breder en meer divers aanbod creëren: voor ieder wat wils.'

Het vervagen van grenzen zal ook direct zichtbaar zijn in het pand. Zo wil de organisatie kunst door het hele gebouw gaan hangen, de collecties verbreden en de diverse lessen naast elkaar gaan geven.

Bekendmaking naam

Hoe deze vernieuwde culturele instelling precies gaat heten wordt op 9 september (tijdens de Open Dag) feestelijk bekend gemaakt. 'Cultuur, creativiteit en communicatie staan centraal. Dat kan ik alvast over de naam verklappen.'

Gelukkig

Je kunt bij de vernieuwde stichting terecht om gelukkig te worden, zo vertelt Marcel het. 'Het klinkt misschien wat zwaar, maar op school leer je je hoofd gebruiken, op voetbal



Marcel: 'Kom langs en kom verder!'

je lichaam en hier leer je je hart te gebruiken. Doen wat je leuk vindt en waar je gelukkig van wordt. Of dat nu vioolles, fotografie, beeldhouwen of het leren van een nieuwe taal is.'

Open dag

Op 9 september maakt de organisatie niet alleen de naam bekend van de gefuseerde instelling, maar zal er ook een **Open Dag plaatsvinden van 12:00 tot 16:00 uur**. Marcel: 'Kom langs en kom verder!'

FOTO: MARCEL JANSEN